

9 oktober tot 13 november 2020, nr. 8

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek



Foto van de maand



Wereld in gevaar

Deze week deed de Britse bioloog en TV-bekendheid David Attenborough van zich spreken door zich op zijn 94ste levensjaar nog op internet te presenteren. In 1,5 dag had hij 3,5 miljoen volgers op Instagram; nog nooit heeft iemand zo snel zo veel volgers gekregen. Via sociale media probeert hij miljoenen mensen te bereiken om hen te waarschuwen voor de gevaren die op ons afkomen op onze planeet. Hij zegt zelf: "Ik verken deze voor mij nieuwe vorm van communicatie omdat, zoals we allemaal weten, de wereld in gevaar is."

"Continente staan in brand, gletsjers smelten, koraalriffen sterven af, vissen verdwijnen uit onze oceanen, en de lijst gaat maar door", zegt Attenborough. "Maar we weten wat we daaraan moeten doen en daarom ga ik deze nieuwe commu-

nicatiewijze gebruiken."

David Attenborough heeft de wereld in al zijn verscheidenheid en wonderen gedocumenteerd en gepresenteerd op TV en filmzalen. Hij heeft al vele jaren gewaarschuwd tegen de gevaren die op ons afkomen, net als vele andere prominente kenners van onze aarde, om er een paar te benoemen: Jan Terlouw, Wubbo Ockels, André Kuipers, Stijn Warmenhoven, Greta Thunberg.

Wat schrijnend aan Attenborough's verhaal is dat hij zegt dat de wil om te veranderen ontbreekt. Waarom kunnen we de hele wereld op zijn kop zetten met de angst voor corona en niet voor een veel groter gevaar voor onze aarde?

Waarom is het toch dat die "wil" ontbreekt?

Met groet John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Wie doet er mee?



Op het moment dat ik dit schrijf, schijnt buiten volop de zon. “De laatste zomerse dag van dit jaar,” wordt gezegd. Je merkt het ook aan de natuur: de bomen verliezen in rap tempo hun bladeren, 's ochtends hangt er nevel boven de velden en het is 's avonds weer vroeger donker. De herfst zit in de lucht.

Herfst en winter zijn de seizoenen waarin de kerk het actiefst is. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met datgene wat voor velen één van de belangrijkste aspecten is van het kerkzijn: ontmoeting. Juist in de donkere maanden van het jaar verlangen we naar menselijk contact. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het deel uitmaken van een groep voor het welbevinden van mensen van het allergrootste belang is. Contacten, betrokkenheid, samenleven, sociale cohesie, het staat naast werk en gezondheid helemaal bovenaan als het gaat om het levensgeluk van mensen.

En nu moeten we dat aspect van de kerk voor een groot deel missen, vanwege het om zich heen grijpende coronavirus. Dat maakt verdrietig, angstig, eenzaam, cynisch soms zelfs. Voor wat betreft de toekomst van de kerken (na corona) worden in de media sombere voorspellingen gedaan, die deze gevoelens versterken.

In deze maand zijn we weer met een startzondag officieel van start gegaan.

We weten dat veel niet mogelijk is. Voor sommigen is dat het bezoeken van de kerkdiensten, omdat zij het voor zichzelf niet veilig genoeg vinden. Koffie drinken na afloop kan voorlopig niet. Activiteiten zoals lezingen, lunchgesprekken, zang-ochtenden en creatieve middagen zijn stop gezet. Juist die momenten waar er sprake was van 'ontmoeting'.

En toch wordt er nog wat van ons gevraagd! Want 'ontmoeting' is maar één van de aandachtspunten van de gemeente.

Ook al zien we elkaar niet face-to-face, het deel uitmaken van de kerk van Jezus Christus betekent dat we verantwoordelijkheid dragen, en dat we dat samen doen, maar ook alleen, op welke plek dan ook. Verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerk en de komst van Gods koninkrijk, om het met mooie woorden te zeggen.



We vormen met elkaar een gemeenschap, ook als je elkaar niet lijfelijk ziet. Met ons kerkzijn proberen we iets te bevechten. Een plekje op aarde waar we het Koninkrijk van God een beetje reëel maken. Een plek op deze aarde waar de sfeer anders is, de belangen soms een beetje zijn omgedraaid, de wereld een heel klein beetje op z'n kop wordt gezet. Wie doet mee?

Ik moet hierbij denken aan het verhaal van Gideon, waarin ook iets bevochten moet worden, namelijk de overwinning op het grote leger van de Midjanieten. God vraagt vertrouwen in de goede afloop, en daarom moeten de soldaten die bang zijn naar huis worden gestuurd. God houdt zijn bondgenoten een spiegel voor: als je met mij ten strijde trekt, dan is dat op basis van vertrouwen, van geloof. Met angst, ongeloof en cynisme kom je er niet en zal de overwinning nooit behaald kunnen worden.

En zo roept Hij vandaag ook ons op om als moedige mensen vol vertrouwen, met kracht en overtuiging kerk te zijn en het Koninkrijk van God gestalte te geven. Samen of alleen, op welke plek dan ook.

Wie doet mee?



Bij de diensten

18 oktober 9.30 uur - ds. Jan Seeleman
 25 oktober 9.30 uur - ds. Ineke Clement
 01 november 10 uur - gedachtenisdienst - ds. Marianne Vonkeman mmv Sander Cornelissen
 08 november 9.30 uur - ds. Ineke Clement
 15 november 9.30 uur - ds. Marianne Vonkeman

Op 1 november herdenken we de mensen die dit jaar zijn overleden. Omdat het aantal kerkgangers beperkt is, kunnen er van de familie van de overledene maar twee mensen komen. Voor de plaatsen die over zijn kunnen overige kerkgangers zich aanmelden. Naar de andere kerkdiensten kun je nog wel op goed geluk komen, maar naar deze dus niet. Sander Cornelissen zal met live zang de dienst opluisteren en Roel orgelt op zijn altijd geïnspireerde manier.

Terugblik

Ondanks de beperkingen door corona, was het toch feestelijk: de jubileumviering met de drie voorgangers, de live zang van Rianne en Christa en de kleine receptie-met-wat-lekkers na. Ben kreeg een mooie kaars voor zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op de pagina links zijn er foto's van te zien. Veel mensen keken online mee. Mocht je alsnog even willen kijken, laat het weten aan Jan Groeneveld, dan ontvang je de link. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen!

Ouderenmiddag

Woensdag 23 september hebben we elkaar weer in de kerkzaal ontmoet. Jammer dat niet iedereen er was. Het was een gezellig samenzijn op gepaste afstand. Na de koffie met wat lekkers waren er een aantal filmpjes en foto's

te zien van de afgelopen jaren in Het Kruispunt. We hebben deze middag afgesproken dat we begin november, als alles goed gaat, weer een middag organiseren. Hiervoor krijgt u een uitnodiging in de brievenbus. Als u denkt: ik wil hier ook aan deelnemen, geef het dan even door aan Yvonne Vreeken Tel. 023 5371131 of Gré Riedijk tel. 023 5385216, dan krijgt u een uitnodiging in de brievenbus.

Hartelijke groet, Yvonne en Gré

55+ groep

Nog één keer, op dinsdag 3 november om 10.15 uur wil ik graag samenkomen met de mensen van de 55+ groep. Door corona is er een abrupt einde gekomen aan onze kring, juist toen we begonnen waren met een werkboekje: Afstemmen op de Eeuwige. Breng je het mee? Ik zorg voor wat lekkers bij de koffie. We ontmoeten elkaar op veilige afstand in de bijzaal van de kerk. Laat even weten als je verhinderd bent!

Marianne Vonkeman



Avondmaal in de Hofstede

Op 17 november om 15.00 uur hopen we weer avondmaal met elkaar te kunnen vieren in de Hofstede. Ook mensen uit de wijk zijn van harte welkom. We zorgen voor een veilige viering. Er wordt niet gezongen, maar wel wat muziek en zo kan ik wel alvast wat afscheid van u allen nemen. Mochten er nieuwe beperkingen zijn, dan vervalt het natuurlijk.

Sacred dance

Deze activiteit vindt elke tweede zaterdagmorgen van de maand plaats van 10-12 uur, o.l.v. dansdocente Corine Zwaan (met coronaproof aanpassingen). Je kunt gratis een keer uitproberen als het je wat lijkt.

Uit de Wijkkerkenraad Velsbroek (31 augustus en 7 september 2020)

Op 31 augustus zijn we als wijkkerkenraad bij elkaar gekomen en deze keer was dat daadwerkelijk in Het Kruispunt in de kerkzaal om voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden. Het was een bijzondere bijeenkomst, want in ons midden was een gast en wel onze classispredikant ds. Peter Verhoeff.



We spraken met elkaar over de moeilijke tijden met corona en hoe je dan toch nog iets kunt betekenen als kerk. Zoals bekend, zijn de plaatsen in de kerk beperkt beschikbaar, dus velen volgen de diensten online, maar hoe voorkom je dat je deze mensen uit het oog verliest. Wat kun je als kerk doen? Natuurlijk hebben we veel acties lopen. We doen navraag bij ouderen hoe het gaat en proberen activiteiten van jongeren te koppelen aan onze kerk, zoals de Alfagroep (Asfalt / Youth for Christ) die het komende jaar vaker in Velsbroek te zien zullen zijn en die ook in missionair opzicht een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij ons.

Deze avond is ook gesproken over het vertrek van Marianne Vonkeman, eind dit jaar. Er zullen moet spoed acties uitgezet moeten worden om te voorzien in een nieuwe predikant. Voordat alle stappen gezet zijn, zijn we zo een jaar verder. Er is een beroepingscommissie nodig en we moeten financieel toestemming krijgen. Los daarvan is er iemand nodig die ons kan begeleiden bij dit hele proces. Dat is een consultant en we zijn bezig om die aan te trekken. Daarnaast is een ambulante predikant voor 1 dag in de week noodzakelijk voor de allerbelangrijkste werkzaamheden. Ook daar zijn de eerste stappen voor gezet.

Op 7 september hebben we onze vergadering online voortgezet en is o.a. gesproken over de beamerdiensten en de uitzendingen via YouTube. Iets online zetten betekent dat je moet nadenken over auteursrechten die kunnen rusten op bepaalde muziekstukken die ten gehore worden gebracht en dat moet dan adequaat geregeld worden. Het organiseren van een onlinedienst vergt vele uren per week en ondersteuning in dit werk is zeer welkom. De beheercommissie meldt dat ondanks de coronacrisis ons kerkgebouw toch weer vaker verhuurd wordt voor o.a. kooroefeningen en kledingbeurs.

Er werd stilgestaan bij de jubileumviering in ons kerkgebouw op 6 september jl. Dat was heel bijzonder met de drie predikanten (Ben, Tjalling en Marianne) samen, die alle drie een belangrijke rol hebben vervuld binnen onze kerk. Ben vierde tegelijkertijd zijn eigen ambtsjubileum en kreeg een kaars aangeboden. Op 5 oktober gaan we verder vergaderen en dat is dan in Santpoort in de Dorpskerk waar we een ontmoeting hebben met de Beleidscommissie en spreken over de toekomst van onze kerk.

Adriaan Rensen (scriba Velsbroek).

Kindernevendienst

Dit is tot nu toe niet georganiseerd, maar het zou kunnen dat er toch behoefte aan is. Marieke Teeuw heeft aangeboden op afroep beschikbaar te zijn. Graag van tevoren even melden als je (klein)kinderen mee wilt nemen.

Haar mailadres: mariekewesthoff@hotmail.com

AED



Afgelopen maand was er een instructieavond over: "Hoe te handelen bij een calamiteit in het Kruispunt". Het werd georganiseerd door de beheerscommissie en verzorgd door Mark Schelvis van bureau Edumediq en was bedoeld voor ambtsdragers, collectanten, koster/beheerders en BHVer's.

We namen de diverse doem-scenario's door die in ons calamiteitenplan beschreven staan. Preventief en actief zijn we nu op allerlei onverwachte situaties voorbereid.



testen en afwachten mag je de deur niet uit en dat is erg lastig. Aarzel niet om zelf even te bellen, als er iets aan de hand is, of gewoon als u het contact mist! Ik vind het altijd fijn om even bij te praten.

Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Dank

Ik heb het al gezegd. Maar nu nog een keer op schrift. Dank voor de mooie zondag in Velsbroek. Het was voor mij een feest om bij jullie te zijn. Door de Coronamaatregelen was het anders. Maar ook intiem - ik heb iedereen even kunnen spreken. Dank voor het gebed in de consistorie en het inleidende woord. Het raakte me. Ook het cadeau is een blijvende herinnering aan deze mooie zondag.

Hartelijke groet, Ben de Boer

Persoonlijk

De dagen tot mijn afscheid gaan nu heel hard. Afgelopen maand was ik voor de laatste keer op de werkgemeenschap van predikanten, waar we bespraken hoe we ons werk beleven in deze coronatijd en ideeën uitwisselden. Mijn secretaris-taak werd overgedragen.

Er gaan veel collega's in de omgeving met pensioen en jongere predikanten ervaren dat (gelukkig) als een groot gemis. Het betekent wel dat er veel tijdelijke aanstellingen komen, als interim of ambulante predikant. Zoals ook bij ons hopelijk vanaf januari het geval zal zijn.

Corona houdt onze activiteiten beperkt. Kerstsamenhang is al helemaal niet mogelijk. We zijn bezig om een werkbaar alternatief te bedenken. Inmiddels ben ik al een keer getest - het bleek zoals verwacht een verkoudheid. Maar in de tijd van

Bedankjes

Wat een verrassing van de mooie bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 65-jarig huwelijksfeest op 4 augustus. Wij zijn de gemeente van het Kruispunt daar erkentelijk voor. Diverse reacties kwamen eruit voort. Een ieder hartelijk dank!

*Familie D. Slotboom,
A. Jacobsstraat 256, 1991PW Velsbroek*

Verrast

Op 8 september was ik zeer verrast door een prachtige bos bloemen.

HARTELIJK DANK!

Vriendelijke groeten, Nel Das

Verrast

Wij waren blij verrast voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen op onze 62 jarige huwelijks dag.

Janny en Henk Arends

In Memoriam Hannie van Nieuwenhuijzen

Op 6 september overleed op de leeftijd van 85 jaar Johanna Clasina van Nieuwenhuijzen - Manten (Hannie).

In de afscheidsdienst op 11 september overheerste het gevoel van dankbaarheid om wie zij was. Met veel liefde werd zij daar herinnerd.



Hannie werd geboren in een groot gezin, waarin zij, omdat haar moeder het niet aankon, als oudste veel verantwoordelijkheid kreeg. De zorg voor anderen bleef een rode draad in haar leven.

Ze trouwde met Jaap, en samen kregen ze twee dochters: Sijda en Aletta. Ze was er voor haar gezin, en stond altijd klaar voor haar man en kinderen. Maar daarnaast was ze actief in de kerk (de Pelgrimskerk te Haarlem), ze hielp bij de bazaar, deed bezoekwerk, schonk koffie. Haar man ondersteunde ze in zijn vrijwilligerswerk voor daklozen. Ook toen haar kinderen volwassen waren, had ze tijd voor hen als dat nodig was. Zonder oordeel kon ze naar hen luisteren en er voor hen zijn.

Hannie was iemand die de verbinding zocht. Ze kon niet tegen disharmonie. Ze bleef trouw aan mensen en ze zorgde voor onderling contact. Belangrijk in het leven was voor haar: er voor elkaar zijn en het goed hebben met elkaar.

Jaap en Hannie werden verblijd met vijf kleinkinderen, en later nog met twee achterkleinkinderen.

Ze genoot van het leven en hechtte eraan. Maar toen ze ziek werd, in het ziekenhuis belandde en steeds verder achteruit ging, kon ze toch in vrede haar leven uit handen geven. Ze koos haar tijdstip uit, zo leek het. Met een ambulance werd ze naar het huwelijk van haar kleindochter Charlotte gebracht. Twee dagen daarna vroeg ze haar geliefden te komen om afscheid te nemen. En nog eens twee dagen later stierf ze, in het vertrouwen dat Gods bescherming haar zou omarmen, voor eeuwig.

Gilda Polderman

In Memoriam Jacoba (Co) van de Wint - Knoop

29-11-1920 - 8-9-2020

Co van de Wint werd geboren in Driebergen en verhuisde naar IJmuiden toen ze op latere leeftijd haar man tegenkwam. Werkzaam in de furniturehandel en als mantelzorgster van haar moeder, was ze blij met de mogelijkheid van een gezin, zoals haar vijf zussen en 2 broers dat al hadden.



Ze was al 43 toen haar zoon Philip werd geboren. Co kwam uit een stevig gereformeerd gezin en hield daar een behoorlijk strenge levensvisie aan over. Samen met haar wat stugge natuur was ze niet altijd zo makkelijk in de omgang. Op latere leeftijd werd ze steeds milder en vrolijker. Met haar vriendin Rie ondernam ze scootmobieltochtjes naar Spaarnwoude, waar ze onder de bomen samen regelmatig een gezang aanhieven. Haar zoon en haar drie kleinkinderen woonden helaas op behoorlijke afstand, dat was wel een gemis wat betreft contact.

Ze was een trouwe vriendin en kerkganger, nam deel aan al onze ouderenactiviteiten en was tot op hoge leeftijd zelfstandig en actief, tot haar verhuizing naar de Molenweid. Twee maanden voor haar honderdste verjaardag is ze overleden, na een korte tijd van snel afnemende gezondheid. Vrijdag 11 september hebben we op Duinhof in een dankdienst voor haar leven afscheid genomen en haar bij haar man te ruste gelegd. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Marianne Vonkeman

Terugblik



Twee bijzondere kerkdiensten zijn gepasseerd:

- op 6 september deed Elly Kamkes belijdenis van haar geloof; een gebeurtenis die bij nogal wat kerkgangers gevoelens van ontroering opriep, vooral door Elly's zelfgemaakte gedicht waarin ze had beschreven wat het geloof voor haar betekent

Gedicht door Elly Kamkes voorgelezen tijdens belijdenisdienst

- op 20 september werd de kleine Simon gedoopt; verbaasd onderging hij het water dat op zijn hoofdje belandde en lachend en observerend keek hij de kerk in – het was een feestelijke zondagochtend.

Als u dit leest hebben we op zondag 4 oktober na lange tijd het Avondmaal weer gevierd. Hopelijk hebt u door de tekens van brood en wijn de verbondenheid met Christus extra kunnen ervaren.

In dezelfde dienst is Jan Bothof bevestigd in het ambt van diaken. Fijn Jan, dat je de kerkenraad wilt versterken!





Vooruitblik

Het duurt nog even, maar toch wil ik alvast melding maken van de overwegingen binnen de liturgiecommissie voor wat betreft de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop we de overledenen gedenken. Deze valt dit jaar op 22 november. Omdat er met de anderhalve-meter-regel maar een beperkt aantal mensen in ons kerkgebouw kan, zal er deze keer in de uitnodigingsbrief aan familieleden van overleden gemeenteleden gevraagd worden met maximaal 2 à 3 mensen te komen, én te melden of men van de uitnodiging gebruik maakt.

Onze vaste kerkgangers zal worden verzocht zich aan te melden voor deze Gedachtenisdienst bij de scriba Els Kamerbeek (scribasantpoort@gmail.com, 023-5386993). Niet iedereen zal die zondag kunnen komen, dus degenen die zich vroeg aanmelden, hebben de meeste kans deze dienst mee te maken. Het is één van de nare gevolgen van de corona-pandemie, want natuurlijk zouden we het liefst een kerkdienst hebben waar iedereen zich welkom zou weten om gezamenlijk stil te staan bij verdriet en gemis en troost te vinden bij elkaar en bij de Eeuwige. Volgend jaar is dat hopelijk weer het geval!

Ik noem nog enkele activiteiten die, ondanks de corona-crisis, toch doorgang vinden:

- een enthousiaste gespreksgroep van vier vrouwen houdt zich eens per zes weken bezig met de Bergrede; als jij / u ook mee wilt doen, laat het mij weten;
- het overleg met de Naaldkerk is weer opgepakt, er is een

aantal plannen gemaakt voor samenwerking waar u te zijner tijd meer over hoort;

- de Lebjib-groep start op 5 oktober; we gaan ons bezighouden met het Christendom en deze avond beginnen we met een gezamenlijke maaltijd met brood en vis (!) en vast veel bijkletsen; elders in dit kerkblad lees je / leest u er meer over in de bijdrage van Joyce;
- een aantal belangstellenden komt binnenkort bij elkaar om na te denken over het thema van dit kerkelijk seizoen: 'Het goede leven - bloeien in Gods licht'.

U en jullie allen een hartelijke groet!

Gilda Polderman

Kerkdiensten opnemen

Toen er helemaal geen kerkdienst op de zondag mogelijk was, hebben we doordeweeks diensten opgenomen die u op zondag, klokslag 10:00 uur, vanaf de bank kon bekijken.

Veel kerkgangers en toevallige bezoekers hebben dat gewaar-



deerd. Maar toen we weer naar de kerk konden op de zondagochtend, gelukkig zonder te hoeven werken met vooraf opgeven, is dat gestopt.

In Santpoort zijn we een beetje jaloers op het Kruispunt, omdat daar elke kerkdienst live wordt uitgezonden, 'gestreamd' zoals dat heet. Op dit moment zijn we daarom in Santpoort aan het onderzoeken wat de mogelijkheden en consequenties zijn als we ook diensten op dezelfde manier gaan uitzenden via het internet. Uiteraard zullen we daarbij ook de ervaringen in Velsbroek gebruiken. Want het heeft nogal wat voeten in de aarde. De techniek is eigenlijk nog het gemakkelijkste (ook al moet je dat niet onderschatten), het belangrijkste is dat je voor elke zondag de vrijwilligers vindt om de dienst voor te bereiden en de uitzending in goede banen te leiden.

Totdat het misschien zover komt, kunt u in Santpoort al wel een geluidsopname van de kerkdiensten beluisteren: op hetzelfde youtubekanaal als eerder de opnames te zien waren. Als u gaat naar www.pg-spvb.nl (of dorpskerksantpoort.nl) vindt u direct

de link daarnaartoe. Uiterlijk rond 13:00 uur kunt u daar de dienst van die zondag terughoren.

De kerkdiensten met beeld en geluid uit het verleden, zullen we binnenkort waarschijnlijk verwijderen, omdat het niet is toegestaan langdurig teksten uit het liedboek op het internet te zetten.

namens de wijkkerkenraad, Gerrit Out

Keuken

In een vorig kerkblad heeft u al een keer een klein plaatje kunnen zien hoe de keuken eruit zal gaan zien. Maar nu is hij helemaal klaar:

Het gastel is verdwenen en vervangen door inductie. Ook hebben we nu een inbouwoven (iemand interesse in het oude oventje dat ik nog in de hoek zie staan?) De deur naar de kosterswoning is verwijderd en weggewerkt. En alles is vooral praktischer ingericht. Daar gaan we ons voordeel mee doen als we straks weer uitgebreid met elkaar kunnen koffiedrinken na de kerkdienst. Want heus, dat gaat weer gebeuren.

Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen: vooral Murk de Groot voor het ontwerp en het inhuren en aansturen van diverse uitvoerders, Marja Hirdes, Carla van Woensel, Coba Slings en Jantine Hartendorf voor in- en uitruimen en 'opschonen'. En natuurlijk Trees van Gastel voor heel veel zaken op de achtergrond (niet alleen figuurlijk want zij heeft ook de muren gewit).

En altijd leuk, een foto van de keuken uit het verre verleden, herkent u iedereen? Is van de startzaterdag in 1995.



Foto's: nieuwe keuken en keuken in 1995

Bericht vanuit de wijkkerkenraad van Santpoort

Op maandag 31 augustus heeft de WK van Santpoort vergaderd. Ds. Polderman vertelde over haar werkzaamheden in deze coronatijd. Het is niet altijd eenvoudig om bij huisbezoeken de anderhalve meter afstand te bewaren!

Sommige activiteiten, zoals de vrouwengespreksgroep zijn inmiddels weer van start gegaan. We zijn zeer verheugd over het bericht dat Jan Bothof weer diaken wil worden en de plaats van Hans Kosters in het moderamen zal innemen. (Jan Bothof was sinds maart 2019 diaconaal rentmeester).

De Startdienst op 6 september had een warm maar eenvoudig karakter. Geen glaasjes en hapjes en gezelligheid na afloop van de dienst dit jaar, maar een mooi bosje bloemen voor iedereen na afloop, uitgedeeld door de kinderen.



En heel bijzonder: Elly Kamkes deed belijdenis van haar geloof. In de dienst van 20 september is de kleine Simon Koomen gedoopt.

De WK heeft besloten dat in de dienst van 4 oktober

het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Het zal in een iets andere vorm gebeuren dan gewoonlijk, de gemeenteleden zullen een korte uitleg hierover kunnen lezen op een extra inlegvel in de liturgie van 4 oktober. (Wanneer u dit bericht leest, is deze zondag al voorbij).

We overlegden over de vraag of ook vanuit de Dorpskerk diensten live opgenomen zouden kunnen worden in de toekomst (met geluid en beelden). Daarvoor zou apparatuur aangeschaft moeten worden en er zouden enkele gemeenteleden beschikbaar moeten zijn om deze te bedienen. Wie weet zijn er mensen die hierin geïnteresseerd zijn?

Omdat de beide volgende in de jaarplanning opgenomen vergaderingen gezamenlijk met de WK van Velsbroek en de AK zullen zijn, besloten we om een extra WK-vergadering voor Santpoort in te lassen, en wel op maandag 16 november om 10.00 uur.

Sinds 16 augustus zingen leden van de voorzanggroep vanaf het orgel de liederen in de dienst. Het slotlied en het Amen zingen we als gemeente samen. Dit bevalt goed, de voorzangers gaan er voorlopig mee door.



De cantorij is op dinsdag 8 september weer voor het eerst sinds lange tijd - met inachtneming van de coronaregels - bij elkaar gekomen om te zingen (foto op pagina 10). Het plan is om voor de Dienst der Voleinding en de Kerst(nacht)dienst de ingestudeerde liederen van tevoren op te nemen.

Scriba Santpoort, Els Kamerbeek

Lieve allemaal,

Hierbij wil ik graag mijn grote dank uitspreken voor alle felicitaties, kaarten, cadeautjes en niet te vergeten het prachtige boekje bloemen van de kerk, ter gelegenheid van mijn belijdenis. Zelfs een prachtig schilderij!

Het was een mooie dienst met prachtige zang door de voorzangers en mooie liturgie.

Een dag om tevreden en blij op terug te kijken.

Dank u wel.

*Hartelijke groeten,
Elly Kamkes*

**Jongeren
pagina**

Santpoort

Doop

Op zondag 20 september is in onze kerk gedoopt: Simon Koomen. Het was heel bijzonder om in deze tijd weer een kindje gedoopt te zien worden in de kerk. Er zijn mooie woorden gesproken. Martine heeft namens de kinderen een fotolijstje overhandigd met een mooie tekst aan de achterkant.

Kindernevendienst

De kindernevendienst gaat ongeveer 3x per maand gewoon door, de kinderen kunnen in de kerk op het houten bankje zitten. Misschien heeft u het al gezien maar Lara en Dominique kijken op een Ipad mee naar de liturgie, dan kunnen ze ook de teksten lezen. Omdat ze slechts een visus hebben van 0,1 hebben ze altijd een vergroting nodig om teksten te kunnen lezen. Op school gebruiken ze een enorme beeldschermloep waarmee een camera en laptop zijn verbonden en waarmee ze ook het digibord van de juf of meester kunnen bekijken. Lang leve de techniek!

De laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst: op 25 oktober, 29 november en 27 december. We blijven de 1e zondag van de maand ook nog kinderkerk doen, de kinderen zijn dan de hele dienst niet in de kerk maar in de eigen ruimte.

Lebjib

Ds. Gilda Polderman en ik gaan in oktober verder met Lebjib. We gaan nog een aantal avonden organiseren met als thema 'christendom'. Dan hebben we alle drie de monotheïstische

religies gehad. Inmiddels hebben Gilda en ik al de eerste voorbereidingen doorgesproken. We beginnen op maandag 19 oktober om 17:00 uur met een maaltijd en een quiz. Er is natuurlijk altijd nog plek voor meer tieners, ook uit Velsbroek.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl



dikke stam, veel takken en bladeren.
Een boom begint als iets kleins dat met voldoende voeding, water, licht en tijd uitgroeit tot iets groots. Dat is net als geloven; ook dat begint klein en kan groeien tot iets groots.

Vandaag ben je gedoopt. We hopen dat het zaadje van geloof, dat in jou is geplant door je ouders, met het water van de doop mag uitgroeien tot een mooie grote boom waarvan je de vruchten kunt delen met anderen en waaronder je beschutting kunt vinden als je het moeilijk hebt.

Namens de kinderen en leiding van de kindernevendienst van de Dorpskerk te Santpoort

Beste Lezer,

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor het prachtige boeket dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Wij hebben ervan genoten.

Groet, Piet en Elly Schot-Kroon

Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor de belangstelling d.m.v. telefoontjes, bezoeken, bloemen, kaarten, bemoedigende berichtjes, lekkernijen en attenties die ik heb ondervonden voor en na mijn operatie.

Het was fijn om te ervaren dat wij mogen behoren tot een gemeente die warmte en liefde uitstraalt en naar elkaar omziet.

Een lieve groet, Cathy Versloot



kerk in actie

Collectanten voor de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie gezocht.



“Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. Ze helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook wordt er geïnvesteerd in de landen van herkomst, met als doel een beter leven voor kinderen.”

Voor het eerst zet Kerk in Actie zich dit jaar in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze kinderen te helpen organiseert Kerk in Actie daarvoor een landelijke huis-aan-huiscollecte.

Het is de bedoeling dat er **in de week van 29 november t/m 5 december 2020** in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur gecollecteerd gaat worden. Kerk in Actie: “We doen dat om deze kinderen te helpen en omdat we geloven dat veel mensen van harte bereid zijn hiervoor te geven. Op de achtergrond speelt ook mee dat door corona kerkdiensten met minder mensen worden gehouden. Dat betekent ook dat er minder gecollecteerd wordt. Daardoor lopen we als Kerk in Actie veel inkomsten mis. Het laatste wat we willen is dat de mensen die we willen helpen hier de dupe van zijn doordat wij minder projecten kunnen uitvoeren.”

Kerk in Actie heeft **Heine Wagenaar en Ruud Hirdes** gevraagd om de collecte te coördineren in respectievelijk Velsbroek en Santpoort.

Heine en Ruud: “We zijn op zoek naar ongeveer 10 collectanten per wijk. Het collecteren kost u in de genoemde periode waarschijnlijk één of twee avonden. Wij ondersteunen deze collecte graag in onze rol als collectecoördinator, omdat wij geloven dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven.”

Opgave en informatie:

Velsbroek: Heine Wagenaar, tel. 023 – 5388161; email: heine.wagenaar@planet.nl

Santpoort: Ruud Hirdes, tel. 06 – 55894285, email: ruud.hirdes@gmail.com

Doet u mee als collectant om de collecte tot een succes te maken?

Van de Diaconie

De collecteopbrengsten voor de maand augustus zijn € 557,84 voor zowel onze Kerk als voor de Diaconie en daarnaast nog € 475,70 voor de speciale collecte t.b.v. de slachtoffers in Beiroet. In totaal dus bijna € 1.600 waarvan ruim € 1.000 werd opgebracht via de uitgangscollecte in de Dorpskerk. Gelukkig zal m.i.v. september ook in het Kruispunt gestart worden met een uitgangs-collecte die 50/50 verdeeld zal worden tussen Kerk en Diaconie.

Voor de slachtoffers in Beiroet zijn ook nog diverse gelden ontvangen via onze bankrekening. In de diaconievergadering van 25 augustus jl. is besloten om de opbrengsten voor dit doel aan te vullen tot een totaalbedrag van € 1.000.

Ten tijde van dit schrijven mag ik nog genieten van mijn najaarsvakantie in Brabant en Limburg en daarom heb ik momenteel geen inzicht in de details betreffende de diverse giften die wij ook afgelopen maand weer hebben mogen ontvangen. Maar ook nu is een welgemeend woord van dank weer volledig op zijn plaats. Bij deze!

De eerder vermelde vergadering van de 25e was de eerste die wij sinds januari weer konden hebben. Op gepaste afstand van elkaar hebben wij samengezeten in de kerkzaal van het Kruispunt. We hebben, onder het genot van koffie met een lekkere traktatie, afscheid genomen van Hans Kosters en Ton Zaal. Beide diakenen werden met complimenten overladen en daarbij kregen zij een cadeaubon voor al hun bewezen diensten en inzet voor met name de diverse lokale diaconale activiteiten.

Naast dit afscheid konden we ook kennis maken met Alies Passchier als nieuwe diaken uit Velsbroek. In Santpoort wordt nog naarstig gezocht naar een aanvulling voor onze Diaconie. Omdat we momenteel geen voorzitter meer hebben, zullen Heine Wagenaar (scriba) en ondergetekende bij toerbeurt de voorzittershamer hanteren.

Tevens is mij verzocht om bevestigd te worden tot diaken (in plaats van diaconaal rentmeester), zodat ik Hans Kosters kan vervangen in het Moderamen van de Wijkkerkenraad in Santpoort. Dit is gebeurd in de dienst van 4 oktober. In deze dienst zal tevens weer sinds lange tijd het Heilig Avondmaal gevierd worden.

*Met vriendelijke groet namens de diakenen,
Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester*

Groene stappen, samen een Groene Kerk



Het *Manifest voor Het Groene Normaal*

is een pleidooi om in deze bijzondere tijd stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen, en om aan te haken bij de trend van duurzaam leven. **Vanuit de Groene kerk werkgroep** bevelen we de gemeenteleden van harte aan dit Groene Manifest te lezen, zie hieronder. Als je het ermee eens bent, teken dan deze petitie via:

www.hetgroenenormaal.nl/manifest/

Manifest voor 'Het Groene Normaal'

Samen opstaan voor een duurzaam leven



Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren, zegt de Prediker. Deze woorden blijken in de coronacrisis verrassend actueel te zijn. De uitbraak van het virus heeft onze samenleving geraakt op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden.

Tijdens het uitbreken van de coronacrisis kwam er veel op ons af: zieken, stervenden, overvolle IC's, quarantainestress en financiële zorgen, het gemiste contact en de ontwrichting van vele levens. Maar het was ook een tijd om stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen. Inmiddels ligt het begin van de crisis achter ons en zakken die herinneringen weer weg. Dat is jammer, want de coronacrisis liet ons een aantal dingen zien die we zouden moeten onthouden. Uiteraard kan dat over een paar maanden weer anders zijn, dan zouden we midden in een volgende golf van besmettingen kunnen zitten. Dan krijgen we weer een tijd van afstand en reflectie, die we kunnen benutten.

Laten we die momenten niet negeren, maar ons bezinnen op onze manier van leven, nadenken over vernieuwing en dankbaar leven vanuit verwondering, in verbondenheid met de natuur om ons heen. Want ligt er niet voor christenen, levend vanuit de liefde van God voor Zijn schepping en schepselen, een opdracht om groener en socialer te gaan leven? 'De toekomst heeft een naam,' aldus Paus Franciscus en wij kunnen laten zien wat de naam is: 'Hoop.'

Bezinning op onze manier van leven

Corona legt de weeffouten in onze samenleving bloot. Deskundigen waarschuwd al veel langer voor een doorgeschoten globalisering, maar het coronavirus liet zien dat dat echt schadelijk is, voor het klimaat en voor de mens.

Doordat inheemse bossen verdwijnen komt de mensheid in contact met wilde dieren die in totaal wel zo'n 1,7 miljoen virussen met zich meedragen. Het virus kon zich dankzij het drukke vliegverkeer over de hele wereld verspreiden. Ook zien we een sterke afname van het aantal dier- en plantensoorten, waarover ieder jaar weer alarmerende rapporten verschijnen. Daarnaast zien we dat de kloof tussen arm en rijk toeneemt, de enorme staatssteun voor KLM is daar slechts een van de wrange voorbeelden van. Corona maakt nogmaals duidelijk dat onze manier van leven de schepping in verdrukking heeft gebracht.

Na de schepping keek God om zich heen en zag dat het zeer goed was, maar het bleef niet goed. De onderlinge verbindingen tussen God, de mens en de schepping werden verbroken. Die verbroken verbindingen zijn door Jezus hersteld. Wanneer we Hem volgen, groeit het verlangen naar Zijn nieuwe wereld.

Laten we als christenen eerlijk kijken naar onze levensstijl en onder ogen zien waar die onrecht doet aan mensen, dieren en de natuur. Vanuit het besef van gebrokenheid en het verlangen naar herstel, ontstaat intrinsieke motivatie tot een andere manier van leven. Een leven in verbondenheid met God en de natuur, als een afspiegeling van de volmaakte harmonie op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Nadenken over vernieuwing

Corona laat zien dat anders mogelijk is. Tijdens de coronacrisis zagen we naast verdriet en angst ook tekenen van hoop die bijna Bijbelse proporties aannamen. Het water in Venetië werd al na een paar weken weer zo kraakhelder, dat de bodem zichtbaar werd. De hemel was door het ontbreken van vliegtuigstrepen blauwer dan ooit en omwonenden van Schiphol konden weer de vogels horen. Wilde dieren kwamen tot in de lege straten van onze wereldsteden en vele inwoners van de Indiase miljoenenstad Jalandhar zagen voor het eerst van hun leven de Himalaya voor hun ogen oprijzen.

Er ontstonden hartverwarmende initiatieven als #nietalleen waarin mensen hulp aanboden aan mensen in hun wijk of buurt en daklozen sliepen zelfs in cruiseschepen. Onze samenleving ging in een veel lagere versnelling en de natuur kwam letterlijk op adem toen de 24-uurseconomie stokte. En ondanks de afstand waren velen van ons meer op elkaar betrokken.

Dit biedt ons hoop om het anders te gaan doen. Een ander leven, met respect voor de natuur, is wel degelijk binnen handbereik. Een leven waarin de politiek wel in staat is om andere keuzes te maken, waarin wij kunnen leren om te genieten van de natuur dicht bij huis. We kunnen ons eten en wat we verder nodig hebben zoveel mogelijk dicht bij huis kopen. Wanneer

we minder spullen hebben, komt er meer tijd en ruimte voor dingen die er echt toe doen. In een eenvoudig, waardevol leven hebben we meer oog voor de mensen om ons heen.

Dankbaar leven vanuit verwondering

Corona spiegelt ons voor om anders te leven, vanuit verwondering over de natuur om ons heen. Dankzij het feit dat in Nederland de lockdown een 'intelligente' was, konden we nog wel naar buiten. Daardoor zagen we hoe mooi de natuur om ons heen eigenlijk is en hoeveel troost en vreugde een simpele wandeling door het bos ons geeft.

Een leven in evenwicht met de natuur en onze naasten begint bij verbondenheid met Gods liefde en verwondering over de schoonheid van alles wat God geschapen heeft. Verbinding met Gods liefde leert ons de naaste echt te zien en geeft ons oog voor de armen en kwetsbaren op de wereld. En verwondering over de schepping leert ons de verborgen waarde en kwetsbaarheid van de natuur kennen.

God wil ons gebruiken om Zijn liefde zichtbaar te maken. We geloven en beseffen dat de liefde van God voor de wereld door ons heen werkt en heilzaam is. Vanuit Gods liefde en onze verwondering over alles wat Hij geschapen heeft, maar vooral ook vanuit het besef dat we uit genade mogen leven, willen we ons bezinnen op onze levensstijl en onze stem voor een eerlijke wereld laten horen. Laten we als christenen massaal aanhaken bij de wave van duurzaamheid die al langer is ingezet.

Samen sterk voor een eerlijke wereld

- We leren met elkaar van Gods plan voor een herstelde wereld en ontdekken hoe wij hier handen en voeten aan kunnen geven.
- We verwonderen ons met elkaar over de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur om ons heen en realiseren ons dat we verbonden zijn met de plek op aarde waar we leven.
- We kopen alleen wat we echt nodig hebben en genieten van de tijd en ruimte voor wat er echt toe doet.
- Bij onze aankopen letten we op een eerlijke prijs voor de arbeiders en de natuur en kopen zoveel mogelijk tweedehands.
- We eten gezond en met respect voor mens, dier en schepping.
- We genieten van onze eigen omgeving en proberen van waarde te zijn voor de mensen om ons heen.
- Alleen als individuele consument onze levensstijl aanpassen is niet voldoende. De inrichting van onze maatschappij moet veranderen. Daarom laten we van ons horen en zijn we de stem voor hen die niet gehoord worden. We doen mee aan campagnes voor een eerlijke wereld en roepen onze volksvertegenwoordigers op zich sterk te maken voor een duurzame toekomst.

Door Alfred Slomp



Statenbijbel van de Oude Kerk in Amsterdam

Bijbellesrooster 9 oktober tot 11 november

Oktober

vrijdag	9 oktober	Psalm 122	Vredesmars
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld
zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
zaterdag	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning
zondag	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?

dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
zaterdag	31 oktober	Psalm 43	Hoop op God

November

zondag	1 november	Psalm 24	Koninklijke intocht
maandag	2 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
dinsdag	3 november	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
woensdag	4 november	Psalm 67	Volkenbond
donderdag	5 november	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
vrijdag	6 november	Matteüs 23:25-39	Onwil
zaterdag	7 november	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
zondag	8 november	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
maandag	9 november	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
dinsdag	10 november	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël

Rekkelijken en preciezen

Goed, wij gingen dus op vakantie. Niet zoals gepland naar Polen. In maart al reserveerden we campings in Nederland. Wat een prachtig land is dat! We fietsten in de Achterhoek, we fluisterbootten door Nationaal Park De Weerribben. Er was zelfs een piepklein dorpje naar dit mooie land genoemd. Je was er doorheen voor je het wist. Maar dat gold eigenlijk voor de hele vakantie. Het was heerlijk en zorgeloos.



Toen het werk weer begon, was het meer dan ooit duidelijk: wat Corona betreft heb je rekkelijken en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de kerk! Ze ontlene hun naam immers aan een heftige strijd in de 17e eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten stonden tegenover elkaar over predestinatie en vrije wil.

De preciezen in de kerk tijdens Corona zijn het liefst nog iets voorzigtiger dan voorgeschreven. Het virus is immers levensgevaarlijk. Zingen zeker niet. Kerkdiensten eigenlijk liever sowieso nog niet, misschien in 2021. Vergaderen uitgesloten, en pastoraat per telefoon. De cijfers lopen weer op, uiterste voorzichtigheid is dus geboden! Ik heb er alle begrip voor.

De rekkelijken zijn wat moediger. Zeker, ze houden zich aan de regels. Maar het verlangen naar de kerk is groot. Diensten: graag! Zingen? Zeker, als de kerkrimte het toelaat. Koffie in de kerktuin, en vergaderen op twee meter afstand. Ja, de cijfers lopen op. Maar we weten inmiddels ook meer van het virus, en sterftepercentages dalen aanzienlijk. Dus we zijn voorzichtig, maar niet te bang. Ik heb er alle begrip voor.

In elke gemeente en iedere kerkenraad zitten rekkelijken en preciezen. Er zit zelfs iets rekkelijks en iets preciezig in mijzelf. Maar er zit ook nog iets anders in mij: zorg over de kerk. Als de lockdown van de kerk te lang aanhoudt, ontstaat er dan geen onherstelbare schade? Corona als krimpversneller. Hoe langer wij de kerk (deels) gesloten houden, hoe moeilijker mensen de weg terug zullen vinden.



De opgave waarvoor wij staan is er samen uitkomen, met rekkelijken en preciezen. Zeker nu het langer gaat duren. Niet onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de regels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor een kerk die mensen nodig heeft. Want de kerk hou je niet draaiende met alleen maar een iPad op schoot. We zoeken dus samen naar mogelijkheden om weer in beweging te komen. Binnen de grenzen, maar zonder mensen is er geen kerk.

Als we het zo met elkaar doen, dan past er maar één woord. En dat is ook een piepklein dorpje.

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



Liftadvies

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

ChristenUnie

Geef geloof een stem

De ChristenUnie is ook in de IJmond (o.a. Velsen en Heemskerk) actief.
In Velsen heeft de CU al jaren een zetel in de Gemeenteraad.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de CU in Velsen dan vindt u informatie op <https://ijmond.christenunie.nl>

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid van de ChristenUnie. En actief worden binnen de Fractie danwel het Bestuur is zeker mogelijk.

Neem gerust contact met ons op.

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg

**Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl**

Samen naar een waardig afscheid.

Saskia M.E. van het Schip



natuurgeneskundig fytotherapeut

Je wilt je beter gaan voelen?

Dat kan, op eigen kracht, met hulp van kruiden! Voor jong en oud.

<https://www.krachtmetkruiden.nl>

Voor inzicht in het waarom van je klachten.
Voor meer grip op je gezondheid.

Neem contact op voor het (gratis) kennismakingsgesprek: 06-120 49 774



J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velsbroek
Tel. 023 - 538 10 74
www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt uw klok gratis opgehaald en na reparatie weer thuisbezorgd!

Hier had uw advertentie kunnen staan.

Meer informatie over adverteren in
KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk Santpoort

Kerkdiensten

Dorpskerk. U bent weer zondag welkom in de kerk.

11 oktober	10.00 uur	Ds. J.J. Suurmond
18 oktober	10.00 uur	Mw. ds. G. Polderman
25 oktober	10.00 uur	Ds. O. Sondorp
1 november	10.00 uur	Mw. ds. G. Polderman
8 november	10.00 uur	Ds. J. Seeleman
15 november	10.00 uur	Ds. W. Brouwer

Het Kruispunt, www.pg-spvb.nl, graag aanmelden

11 oktober	9.30 uur	Mw. ds. M. Vonkeman
18 oktober	9.30 uur	Ds. J. Seeleman
25 oktober	9.30 uur	Mw. ds. I.G. Clement
1 november	gedachtenisdienst	
	10.00 uur	Mw. ds. M. Vonkeman
8 november	9.30 uur	Mw. ds. I.G. Clement
15 november	9.30 uur	Mw. ds. M. Vonkeman

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: Vacature

Scriba: vacature e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsersbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIEEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. J. van Alten

e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek.

DIACONIE

Voorzitter: Vacant

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl

mw. H.L.M. Vink-Postema, e: vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-
nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

11 Oktober	Anneke Voerman
18 Oktober	Yvonne Kruiselbrink
25 Oktober	Annet Jansen
1 November	Gré Riedijk
8 November	Marina Rensen

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,
t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velsersbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,
1991SK Velsersbroek t: 023 8223720
e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796
e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Jan Bothof, Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlsaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 9 t/m donderdag 29 oktober 2020

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Vertrouwenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met ds. René van der Rijst (voor de wijk Velsersbroek) via e-mail: renevanderijst@kpnplanet.nl of telefoon 023 - 529 94 50 of ds. Juup van Werkhoven (voor de wijk Santpoort), e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 - 2304 2861. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink
t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

11 oktober	mw. Hurkmans	023-5371086
18 oktober	mw. S. Meulenbelt	06-20247493
25 oktober	dhr. E. van der Kooij	06-15890135
1 november	mw. P. Muller	023-5262736
8 november	dhr. J. Morren	023-5384366

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

11 oktober	dhr. M. de Groot	023-5376942
18 oktober	mw. D. Markerink	023-5376816
25 oktober	mw. C. van Woensel	023-5381515
1 november	dhr. R. Pomp	023-5387095
8 november	dhr. H. Kusters	023-5377422

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsersbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem
t: 023-5834656 en 06 43715888
e: gildapolderman@planet.nl

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.